

Welkom en mededelingen

Voorzang: Gezang 14: 1, 2

De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waatren der rust.

De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: 85: 3, 4 Nb

Bij wie Hem vrezén is zijn heil geplant.
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land,
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet,
het recht de vrede met een kus begroet;
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet,
het recht dat uit de hemel nederziet.
De velden deelt Hij van zijn overvloed,
de Here die ons zegent met zijn goed.

Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.

Onderwijs van de Wet

Zingen: Psalm 25: 2, 4 Nb

Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G' uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.

God is goed, Hij is waarachtig
en gaat zijn getrouwen voor,
brengt, aan zijn verbond gedachtig,
zondaars in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed
in het effen recht des Heren:
wie Hem need'rig valt te voet,
zal van Hem zijn wegen leren.

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Kindermoment

Kinderlied Samen, Elly @ Rikkert

Kijk daar een metselaar,
hij bouwt een huis van steen.
Alle stenen netjes naast elkaar,
een huis voor iedereen.

refr. Eén voor één steen voor steen,
muren, deuren en ramen
één voor één, steen voor steen
niet alleen maar ...

... samen vormen zij een huis,
samen muren, deuren en ramen
samen vormen zij een huis, samen.

De Heer bouwt ook Zijn huis,
daar zijn wij de stenen van.
Ieder heeft zijn plekje in dat huis
dat God er wonen kan.

refr.

... samen zijn wij het huis van de Heer,
samen zoveel verschillende namen,
samen zijn wij het huis van de Heer, samen 2x
Amen

Schriftlezing: 1Petrus 2: 18-25

Zingen: SB.13: 6, 7

Hij deed geen onrecht, kende geen bedrog,
maar gaf, door God verbrijzeld en bezocht,
Zich als een offer dat heeft vrijgekocht
Zijn kerk, Gods kind'ren.
Hij die verrees, geen graf toch kon Hem hind'ren
trekt nu Zijn spoor, Hij leeft in lengt' van dagen
en door Hem gaat het Godd'lijk welbehagen
voorspoedig voort.

Nu trekken velen aan Zijn oog voorbij.
Hij ziet vol vreugd' het aangebrachte heil,
want Hij verwerft voor hen gerechtigheid
als Knecht des HEREN.
Hij kent Gods werk en zal het velen leren,
dat Hij, Gods Zoon, vergeeft wat zij misdreven,
zo zijn ze Hem ten eigendom gegeven,
Zijn deel, Zijn loon.

Tekst: 1Petrus 2: 21

Dat is uw roeping;
ook Christus heeft geleden, omwille van u,
en heeft u daarmee een voorbeeld gegeven.
Treed dus in de voetsporen van Hem.

Verkondiging

Zingen: Psalm 17: 3, 8 Ob

Ik zet mijn treden in Uw spoor,
Opdat mijn voet niet uit zou glijden.
Wil mij voor struikelen bevrijden,
En ga mij met Uw heillicht voor.
Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten,
Omdat G', o God, mij altoos redt.
Ai, luister dan naar mijn gebed,
En neig Uw oren tot mijn klachten.

Maar, blij vooruitzicht, dat mij streelt,
Ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen;
U in gerechtigheid aanschouwen;
Verzadigd met Uw Godd'lijk beeld.

Danken en bidden

Collecte

Zingen: Ik leef, Sela

Ik leef door te sterven,
door Jezus' weg te gaan.
Ik leef door met Jezus op te staan.

Hij vraagt ons Hem te volgen.
Ik ga Hem achterna.
Zijn weg leidt naar het leven,
maar ook langs Golgotha.

Daar leer ik los te laten,
zoals Jezus heeft gedaan.
Daar sterft mijn oude mens,
om met Hem weer op te staan.

Ik leef door te sterven,
door Jezus' weg te gaan.
Ik leef door met Jezus op te staan.

Voor Hem is heel mijn leven.
Ik leg het voor Hem neer.
Wat heb ik te verliezen?
Mijn rijkdom is de Heer!

Ik volg met open handen
en ontvang wat Hij mij geeft.
Zo sterf ik aan mijzelf,
omdat Jezus in mij leeft.

Ik leef...

Zegen